

# Evangelische Christengemeente Berchem

## Wie zijn wij?

De christelijke kerk kent een lange traditie. Zij heeft een gezamenlijke stamboom gevolgd door een waaier aan takken. Het zogenaamde 'grote schisma' in 1054 zorgde ervoor dat de Rooms-katholieke Kerk en de Oosters-orthodoxe Kerk hun eigen weg zijn gegaan. Door de Reformatie in 1517 kwam daar in het Westen de Protestantse kerk bij die zich op haar beurt ook verder heeft vertakt.

Als antwoord vanuit verschillende protestantse kerken op het modernisme ontstonden rond het einde van de 19<sup>de</sup> eeuw tal van evangelische groeperingen. Deze nieuwe beweging hield vast aan de klassieke protestantse credo's. Tegen een opkomend liberalisme werd de kern van het evangelie hartstochtelijk verdedigd en het belang van evangelisatie benadrukt.



Eén van de vertakkingen

De eerste evangelische kerken in Vlaanderen dateren van voor WOI. De denominatie "Evangelische Christengemeenten Vlaanderen" (ECV) ontstond in 1972. Onze gemeente te Berchem was de eerste van deze nieuwe evangelische kerkengroep die op dit moment bestaat uit 20 gemeenten.

De Federale Synode (FS) overkoepelt sinds 1998 de ECV en ook diverse andere evangelische denominaties. Samen met haar zusterkerk de Verenigde Protestantse Kerk van België (VPKB) vormde zij in 2002 de Administratieve Raad van de Protestants-Evangelische Eredienst (ARPEE).



Variëteit aan kerken